



KADRIE
samen in beweging

HET KADRIETJE

DECEMBER 2023

WOORDJE VAN DE DIRECTEUR

Beste leerlingen en ouders

"Kadrie leest!"

Zo luidt de slogan van onze school dit schooljaar. Dat we als schoolteam besloten om meer aandacht te schenken aan het lezen, is iets wat jullie wellicht allemaal al mochten ervaren. Dat dit alles begint bij leesplezier, is een gegeven waar we zeer graag de nadruk op leggen. Onze leerlingen motiveren, aanmoedigen en vooral veel goesting laten krijgen in het lezen, is onze missie van dit schooljaar. Onze leescoach, juf Anke, zal verderop in dit Kadrietje nog een extra toelichting geven over onze leesactiviteiten op school. Wat is het fijn om te ervaren dat er al veel leesdeugd beleefd is en dat er nog veel leuke activiteiten op het programma staan.

Naast ons leesonderwijs, zijn we op het gebied van STEM ook niet stil blijven zitten. Onze leerlingen van L3 t.e.m. L6 krijgen sinds begin dit schooljaar LEGO-onderwijs. Hiermee leren ze op een spelende manier omgaan met computationeel denken. Dat houdt in dat de leerlingen naar een probleem of een vraagstuk kijken op een manier die toelaat dat een computer kan helpen bij het bieden van de oplossing. Het stimuleert ook het probleemoplossend redeneren en dit met vertrouwen, doorzetting en in samenwerking met anderen. Deze uitstekende lessen worden verzorgd door twee mama's van onze school die ook lesgeven in het middelbaar onderwijs.

Een maand geleden deden ongeveer 60 leerlingen uit L5 en L6 mee met de STEM-Olympiade. Het ging om iets meer dan 27 000 leerlingen over heel Vlaanderen. Midden januari weten we of er een finalist afgevaardigd mag worden op het ministerie van onderwijs te Brussel eind april. In de maanden mei en juni staat er voor de leerlingen van L2 ook al eens een proevortje van het LEGO-onderwijs op het programma.

Met de herfst die al stevig huishield in ons land, hoorden jullie het waarschijnlijk al wel waaien: onze school zal gerenoveerd worden. De plannen zijn zo goed als af en vermoedelijk zullen de werken ergens in het schooljaar 2025-2026 van start gaan. We hopen deze afgerond te hebben in het schooljaar 2027-2028. Onze school zal in de eerste plaats energiezuiniger gemaakt worden. Daarnaast zal het voorste deel van ons schoolgebouw een serieuze renovatie ondergaan en wordt het dak volledig vervangen. Er wordt plaats gemaakt voor moderne ruimtes en de klassen zullen aangepast worden naar de noden van het hedendaagse onderwijs. Er staan dus hele mooie, maar tegelijk ook spannende vooruitzichten op het programma.

Ondertussen maken we ons achter de schermen al volop klaar voor het 2de semester, want ook daar komen weer heel wat leuke initiatieven om het hoekje piepen. Ik denk hierbij aan: nieuwe leesuitdagingen, een samenwerking met Muzarto in L2, *I love football* voor de meisjes van L3 t.e.m. L6, de stadsklassen voor L4, integratiemomenten tussen KL3 en L1, kennismaking met Frans in L4, de schoolreizen, de hoevefeesten voor onze kleuters,...

Vergeet voor volgende activiteiten zeker je fluostift niet boven te halen en deze in kleur aan te duiden in de agenda's: de quiz op 15 maart, onze boekenmarkt op 29 maart (14u – 17u), ons schoolfeest op 25 mei en de uitzwaairecepties voor KL3 en L6. Kortom, heel veel leuks om naar uit te kijken!

Om af te sluiten, wil ik jullie allen heel graag bedanken voor het vertrouwen dat jullie ons iedere dag schenken. Dat wij jullie dierbaarste bezit een fijne en leerrijke tijd mogen bezorgen op Kadrie, doet onze leerkrachtenharten zeker sneller slaan. Ik wens jullie dan ook een superfijne vakantie en een vreugdevol, maar vooral gezond 2024 toe.

Tot in januari!
Groetjes meester Koen

Jaarplanning 2^{de} semester

JANUARI 2024

OUDERCONTACT

maandag 15 januari: kleuterschool
dinsdag 23 januari: kleuterschool
maandag 29 januari: 6de leerjaar
dinsdag 30 januari: 6de leerjaar

RAPPORT LAGERE SCHOOL

vrijdag 19 januari: winterrapport

KIJKDAG VOOR NIEUWE INSTAPPERS

woensdag 24 januari

OUDERCOMITE

donderdag 25 januari: vergadering: iedereen welkom!

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG

woensdag 31 januari

FEBRUARI 2024

KIJKDAG VOOR NIEUWE INSTAPPERS

woensdag 7 februari

FEEST

vrijdag 9 februari: carnaval + stoet in de namiddag

KROKUSVAKANTIE

zaterdag 10 februari – zondag 18 februari

MAART 2024

FACULTATIEVE VERLOFDAG

vrijdag 8 maart

ACTIVITEIT OUDERCOMITE

vrijdag 15 maart: quiz

KIJKDAG VOOR NIEUWE INSTAPPERS

woensdag 27 maart

RAPPORT LAGERE SCHOOL

vrijdag 29 maart: lenterapport

KADRIE LEEST!

vrijdag 29 maart: boekenbeurs Pardoes

PAASVAKANTIE

zaterdag 30 maart - zondag 14 april

APRIL 2024

OUDERCONTACT

donderdag 18 april: 1ste t.e.m. 5de leerjaar
dinsdag 23 april: 1ste t.e.m. 5de leerjaar

UITSTAP

donderdag 25 april: Brussel vijfde leerjaar (± 17u terug op school)

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG

vrijdag 26 april

MEI 2024

DAG VAN DE ARBEID

woensdag 1 mei

MEERDAAGSE UITSTAP

maandag 6 mei - woensdag 8 mei:
stadsklassen L4

OUDERCONTACT

dinsdag 7 mei: kleuterschool
maandag 13 mei: kleuterschool

KIJKDAG VOOR NIEUWE INSTAPPERS

woensdag 8 mei

O.H. HEMELVAART

feestdag: donderdag 9 mei
brugdag: vrijdag 10 mei

PINKSTERMAANDAG

feestdag: maandag 20 mei

SPORTDAGEN

dinsdag 21 mei: sportdag kleuterschool
donderdag 30 mei: fairplayvoormiddag lagere school

SCHOOLFEEST

zaterdag 25 mei

OUDERCOMITE

dinsdag 28 mei: vergadering: iedereen welkom!

SCHOOLREIS

vrijdag 31 mei: 3de graad (± 18u terug op school)

JUNI 2024

SCHOOLREIZEN

Maandag 3 juni: kleuterschool
vrijdag 21 juni: 1ste graad (± 18u terug op school)
maandag 24 juni: 2de graad (± 19u terug op school)

EINDEJAARSRECEPTIES

vrijdag 14 juni: kleuterreceptie
woensdag 26 juni: afscheidsreceptie L6

LOGEREN OP SCHOOL DERDE LEERJAAR

vrijdag 21 juni

ACTIVITEIT OUDERCOMITE

zaterdag 22 juni: afscheidsfuif L6

BEDANKING HELPENDE HANDEN

woensdag 26 juni

RAPPORT LAGERE SCHOOL

vrijdag 28 juni: zomerrapport

Kalender ouderplatform

Je kan steeds een gedetailleerde kalender met meer info raadplegen via het ouderplatform. Deze kalender maakt de activiteiten van het leerjaar van jouw kind zichtbaar.



Kadrie Leest!

Op 1 september introduceerden we het nieuwe jaarthema 'KADRIE LEEST'. Boeken lezen is een feest! Kapitein Winokio én onze muzikale schoolbel zijn ervan overtuigd. Maar dit geldt jammer genoeg niet voor alle kinderen. Voor sommige kinderen is lezen een opgave, soms zelfs 'een moetje'. Onze missie is om leesMOETivatie om te buigen naar leesmotivatie.

Daarom kozen we ervoor om met 'Kadrie leest' het leesplezier en leesmotivatie aan te wakkeren bij onze kinderen. Hoe we dat aanpakken, lichten we hieronder verder toe.

Wie door de gangen van onze school wandelt, voelt dat het jaarthema leeft op onze school: boeken in de kijker, kleurrijke boekentellers en leesbingo's die worden tentoongesteld, we hadden dit jaar zelfs een prachtige 'boeken'kerstboom.

Meester Koen daagde ons begin dit schooljaar uit om een vijfsterrenschool te worden. Natuurlijk gaan de leerkrachten en kinderen van Kadrie geen enkele uitdaging uit de weg! Als eerste uitdaging kregen we de opdracht dat elke klas op een creatieve manier een boekenteller moest maken zodat elk (voor)gelezen boek 'zichtbaar' werd. Iedereen ging aan de slag en zo was die eerste gouden ster al snel binnen. Er werden twee boekenladders centraal gezet in de inkomhal en aan de leraarskamer zodat iedereen de tussenstand op de voet kan volgen. Bij de tweede uitdaging kreeg elke klas een originele boekenbingo waarbij zoveel mogelijk opdrachten moesten afgevinkt worden. Er werd gelezen in de regen, met gekke brillen, met pantoffels aan. Er werden boekendates, titelzoektochten en leescafés georganiseerd. Zelfs Zus las gezellig mee in 3A! Die tweede ster schittert ondertussen ook op onze boekenladder.

Het tweede jaar op rij wordt het RALFI-lezen verdergezet in de lagere school. Samen met een team enthousiaste leesouders én grootouders, lezen onze kinderen tweewekelijks een zelfgekozen tekst of boek. Deze oefenmomentjes trekken we door naar thuis, waar de kinderen samen met mama of papa lezen.

Elke maand brengen de kinderen van de lagere school een bezoek aan de bib. Daar kiezen de kinderen boeken naar eigen niveau en interesse. Zo maken ze kennis met verschillende soorten boeken en verhalen. Ook mogen we steeds rekenen op enthousiaste vrijwilligers die helpen bij het kiezen een goed boek.

Door regelmatig voor te lezen in de klas willen we het leesplezier en de interesses van jong en oud aanwakkeren. Heerlijk om te zien hoe onze kinderen worden ondergedompeld in de fantasiewereld van een boek. Ook in de kleuterschool vormt het voorlezen een venster op de wereld en vloeien er gezellige leesbabbels en activiteiten voort na het lezen van een boek.

Samen praten voor, tijdens en na het lezen. Dat maakt het nog leuker en bevordert de taalvaardigheid van onze kinderen.

Vorig schooljaar tijdens de Jeugdboekenmaand deed Het Leespaleis zijn intrede. Tijdens de (middag)pauzes kunnen onze kinderen genieten van gezellige voorleesmomentjes door een juf of meester of gewoon even ontspannen en wegdromen bij een boek. Leuk om te zien dat veel kleuters en leerlingen hun weg hiernaartoe al hebben gevonden.

Tijdens de Voorleesweek kwamen onze meters en peters in hun klas langs voor een gezellig voorleesmomentje. We konden ook rekenen op enthousiaste mama's, papa's en oma's. Zelfs schepen Jef Van den Bergh en burgemeester Lukas Jacobs hielden een plekje vrij in hun agenda en maakten tijd om te komen voorlezen op onze school.

Wisten jullie dat Sinterklaas onze leescriebel ook te pakken had? Door hem werd in iedere klas het boekenaanbod aangevuld. Dank u Sinterklaas!

'Kadrie Leest' heeft nog meer in petto de komende maanden maar dat houden we nog even geheim! Wordt vervolgd... 😊



Leerlingenraad

De leerlingenraad organiseerde op 24 november een heuse spelletjesavond voor L3 t.e.m. L6.

De kinderen konden tussen 19u en 21u verschillende spelletjes spelen zoals bingo, weerwolven, pictionary, galgje, uno, zeeslag, 4 op een rij en cluedo.

Er namen 95 kinderen deel aan de spelletjesavond wat we dus wel een succes kunnen noemen.



Instap

KLEINE GELUKJES

Kennen jullie ze ook? Zo van die 'kleine gelukjes' die op je pad komen en die je graag even met anderen wil delen? Tof hé?! Wij mochten een aantal weken geleden zo een 'klein gelukje' in onze boekentasjes stoppen. Dat we nog eens mochten ondervinden wat de kenmerken van een herfstseizoen zijn, is iedereen wel duidelijk. De regen viel op bepaalde dagen non-stop met liters uit de lucht en de wind waaide soms zo krachtig dat sommige bomen in één keer al hun bladeren verloren. Dat de wind met momenten ook serieus in de broeken van onze instappertjes zat, was ons ook wel duidelijk. Gelukkig mochten we met onze jongste pagadders ook ontdekken hoe fijn de herfst kan zijn, want geef nu toe: ieder van ons heeft al wel eens de drang gehad om in een regenplas te springen. Dat zit in ons en af en toe moet dat er gewoon eens uit. Op een bepaalde dag in november hadden onze instappertjes ook last van 'plassenknaldrang'. Gewapend met paraplu's en laarzen trokken we er samen op uit en maakten we een wandeling tot aan de bibliotheek. We moeten bekennen dat het een heerlijk zicht was om zo een groepje wandelende parapluutjes voor ons uit te zien bewegen. Om nog maar te zwijgen over die korte kleuterbeentjes met laarsjes tot soms bijna onder hun okseltjes. Aangekomen bij de bibliotheek (want dan hadden wij echt al wel flink gestapt) was HET moment eindelijk aangebroken. De drang die we zo vaak tegen moeten houden om te vermijden dat we anders niets anders doen dan onze deugnieten van droge kleuterbroeken te voorzien, kon nu zonder rem op ingelost worden.

Eén, twee, drie,... Klaar voor de start? Springen maar!!! Voor de ene was het maar een woord en vloog het plassenwater ons direct om de oren, terwijl het voor de ander een beetje aftasten was en er voorzichtig al eens een tipje van de laars in de plassen verdween. Stap voor stap en sprong na sprong genoten we samen. Het was mooi om te zien en prachtig om te ervaren dat geluk vaak heel dichtbij kan liggen. Gewoon zoals hier, heel simpel, in een plasje water op de grond.

Bedankt herfst, bedankt voor dat kleine gelukje. Laat nu de winter met de sneeuw maar komen. Wij zijn er helemaal klaar voor! En oh ja... sorry voor die plasjes water die we misschien wel in onze laarsjes mee naar huis hebben gebracht.



1^{ste} kleuterklas

Hij komt, hij komt....

Het waren spannende dagen voor de Uiltjes- en de Varkentjesklas.

Op maandag 27 november mochten we onze schoen zetten. We staken er lekkers in voor Sint, Piet en het paard. Zo zouden ze ons zeker niet vergeten.

Toen we dinsdag terug in onze klas kwamen, zagen we dat er van alles was gebeurd! Heel de klas stond op zijn kop! ZO veel rommel. Hier zullen de rommelpieten zeker voor iets tussen gezeten hebben! Al het lekkers dat we in onze schoentjes staken, was opgegeten! De Pieten lieten ook heel veel koekjes en snoep achter voor ons. Oh wat waren we blij!

De leespieten hadden het voorleesboek uit onze klas meegenomen! Wat gingen ze daar nu toch mee doen? In onze gang hing er een brief. De juffen lazen ons de brief voor en hier stond in wat de leespieten met onze boeken gingen doen.

Ze wilden heel graag leren voorlezen, maar dan moesten ze wel oefenen met woorden en letters! Voordat de Sint bij ons op school langskwam, maakten wij ons helemaal klaar om echte Pietjes te worden! We liepen over de 'daken' in de turnzaal, maakten echte pietenmutsen,

leerden over Sint en Piet, aten af en toe wel eens wat snoepjes, knutselden voor Sint en Piet en nog zoveel meer!

Op dinsdag 5 december was het dan eindelijk zo ver! Vandaag kwam Sinterklaas écht op bezoek op onze school! Wauw, wat een feest was dat! We zongen samen liedjes en snoepten allerlei lekkers. Als kers op de taart kreeg elke klas een jute zak vol cadeautjes. We deden hem open en ontdekten allemaal nieuwe boekjes voor in onze klas! Het waren voorleesboeken, kijkboeken, zoekboeken, boekjes om toneeltjes uit na te spelen, enzovoort. Kortom, allemaal superleuke dingen die we met de boeken zullen kunnen doen! Want lezen is een feest en laat feesten nu juist iets zijn waar Sinterklaas enorm van houdt. Dus in onze klas werd het een groot boekenleesfeest!!

Tot volgend jaar lieve Sint en gekke Pieten!



2^{de} kleuterklas

Elke woensdag in groepjes van twee doen we 'Bodymap' en iedereen doet mee! We oefenen met onze vingers en handen, met onze voeten springen we in hoepels en banden! Kleine en grote parels, plasticine of in iets knippen; niemand kan aan onze kunsten tippen! Ook puzzelen oefenen we telkens weer 'Bodymap' heeft voor ons geen geheimen meer!!



PRACHTIG PLAATJE

Terwijl Kadrie volop leest, zijn onze kleuters van de derde kleuterklas begonnen aan het slot van hun wonderlijke kleuterverhaal. We kunnen met zekerheid zeggen dat het een verhaal zal worden waar ieder van ons met fonkelende ogen uit voorgelezen wil worden. Samen met jullie bladeren we heel graag doorheen het eerste hoofdstuk van ons derde kleuterklasjaar. Sluit af en toe je ogen en bedenk de prachtige plaatjes er op tijd en stond gerust even bij.

Een eerste plaatje met een gouden rand was ongetwijfeld de berenjacht die ze samen met hun grootouders mochten maken. Er werd lustig naar beren gezocht onderweg en hier en daar werden onze kleuterberen samen met hun grootberen onderworpen aan een opdrachtje. Onder het motto 'meer moet dat niet zijn' genoten beide partijen van een gezellige kleuter -en grootoudervormiddag. We kunnen je verzekeren dat een berenjacht nog nooit eerder zo liefdevol verlopen is als toen.

Dat we heel graag in beweging zijn, werd nog maar eens duidelijk toen we in onze sportiefste kledij naar de sporthal van Gooreind trokken. Van springkastelenplezier tot samenwerkingsspelletjes tot bouwen met blokken en rijden op fietsen tot het afleggen van een bewegingsparcours. Het schrok niemand van ons af en met blozende sportwangen konden we voldaan terugkeren richting Kalmthout.

Een beetje later werden onze hartjes helemaal warm toen we met onze toppers een uitstap maakten naar het WZC Sint-Vincentius. Het was echt hartverwarmend om te zien hoe tal van bewoners daar konden genieten van onze dansmoves. Toch mooi om te ervaren hoe we met iets kleins zoiets groots konden betekenen en beleven.



Wisten jullie al dat we tijdens dit hoofdstuk al heel wat letters leerden kennen? Er werd gedreven gezocht naar woorden met een bepaalde beginletter. Wat dachten jullie van de B van Beer of de S van Sint? De D, de V, de K, de F en de N kunnen jullie ook allemaal al terugvinden in ons eigen gemaakte letterboek. Dat laatste verdween onlangs nog even toen de Sint en pieten in het land waren. Gelukkig hadden de pieten op korte tijd de letters kunnen leren en bezorgden ze ons het letterboek terug toen ze bij ons op bezoek kwamen. Vele kleuters konden eindelijk weer gerust zijn.

Als we het over lezen hebben, denken we met een knipoog terug aan onze voorleesweek. Mama's, papa's en grootouders haalden hun meest favoriete verhalen uit de kast en kwamen deze met veel liefde delen met onze derde kleuterklassers. Met open mondjes werd er geluisterd en mochten we de magie van het voorlezen weer maar eens ervaren. En hebben jullie al gehoord over onze boekenworm die steeds langer wordt of over onze leesbingo waarbij we uitgedaagd worden om op allerlei leuke manieren of gekke plaatsen een boek te lezen?

De herfst mochten of moesten (want het was al een zotte herfst) we met al onze zintuigen beleven. In de klas deden we tal van leuke activiteiten en in onze Vlindertuin was er ruimte tot ontdekken, tot ondervinden en tot onderzoeken. We zijn nu éénmaal echte padvindsters!

Zoals jullie wel merken, konden we maar enkele van de talloze fragmentjes uit ons eerste hoofdstuk naar bovenhalen. Het was er eentje met veel lachen en soms ook met tranen, met veel gedrevenheid en op tijd wat aanmoediging, met veel nieuwe dingen en met veel ontdekken, met veel vertellen en met veel luisteren, met veel leren van en met elkaar, maar vooral een hoofdstuk vol liefde voor elkaar. Dus droom maar gewoon even weg en geniet van het prachtige plaatje dat je nu ongetwijfeld voor ogen ziet.

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint!

'Er zijn dit jaar geen stoute kinderen!' Na het horen van deze boodschap hebben wij ons helemaal ondergedompeld in de sinterklaasfeer. Wat hebben we van de afgelopen periode genoten. Samen de klas versierd, schoentjes gezet en het doen en laten van sint en pieten eens van dichterbij bekeken.

En ja hoor. De rommelpieten hebben weer een bezoekje aan onze school gebracht! Ze hebben alles op hun kop gezet de nacht van 27 op 28 november. Wat was dat schrikken. Heel de school vol rommel! Naast al die rommel stond er plotseling ook een grote caravan op onze speelplaats, was ons voorleesboek verdwenen en kregen we de boodschap van Piet dat hij wil leren lezen.

Van 'leren lezen' kennen wij in het eerste leerjaar natuurlijk alles! We hebben onze gang vol met letters getoverd speciaal voor piet. We zijn zelfs nog wat verdergegaan. We hebben ons eigen Pietendiploma gehaald na het voltooien van verschillende opdrachten samen met het tweede leerjaar: een pietenobstakel parcours, knutselen, een loopspel met quiz vragen en een prachtig verhaal om naar te luisteren. Geen uitdaging was te groot voor ons!

Maar ook in onze eigen klassen zijn we ijverig bezig geweest in verschillende sint workshops. We hebben geleerd over drijven en zinken, verschillende soorten schoenen, het paard van de Sint en als kers op de taart hebben we de verschillende soorten smaken ontdekt van het snoepgoed van de Sint. Jammie!

We hebben gewogen met pepernoten en wortels, we hebben gespiegeld, we zijn opzoek gegaan naar de verstopte zwarte piet met een 'wie is het spel'. Je kan het zo zot niet bedenken of we hebben het gedaan!

Als grote verrassing zijn we samen naar de Kinépolis geweest om daar met een zakje vol lekkers te kijken naar een geweldig leuke Sinterklaasfilm. Dat was een hele belevenis!

En dan was het zo ver! 5 december, knikkende knieën, zenuwachtige en blij gezichtjes. De Sint bij ons op school! Niemand in de zak, prachtige boeken gekregen. Het was weer een avontuur om nooit te vergeten!

Dag Sinterklaasje, dag, dag, zwarte Piet. Luister naar ons afscheidslied.



2^{de} leerjaar

De eerste maanden in het 2de leerjaar zijn voorbij.
We kijken terug en zetten alles even op een rij...

Meten, tellen tot 100, de tafels springen, de maanden van het jaar,...
Regelmatig hadden onze juffen een beweeglesje voor ons klaar.

Hoofdletters schrijven kunnen we als de besten.
Met krijt op de speelplaats, op onze bank, aan het bord,... overal mogen we het schrijven testen.

Met het jaarthema 'Kadrie Leest' is het in onze klas elke dag een boekenfeest!
Hebben jullie onze toffe boekentellers al gezien?
Het aantal boeken dat we lezen is bijna niet meer te overzien.
Met de leesbingo verdienden we onze tweede gouden ster.
Je kan ze in de gang al zien blinken van ver!

Op woensdagvoormiddag naar het zwembad of hoekenwerk.
Samen sporten, samen denken, samen werken, daarin zijn we supersterk!

We schreven een brief naar de Sint met heel bijzondere pietenpotloden.
Die kregen we van de Spiekpietjes cadeau.
Wat was Sinterklaas trots. Bravo!

We reden naar de cinema met de bus.
Daar keken we een Sinterklaasfilm. Lekker knus!

Ook onze nieuwjaarsbrieven werden netjes en nauwkeurig geschreven zodat we ze met veel trots aan onze ouders en peters en meters kunnen geven.

Zoals u ziet, vervelen deden we ons zeker niet.
Het eerste trimester is weer klaar.
Nu is het vakantie...

GENIETEN MAAR!



3^{de} leerjaar

In het nieuwe taalkanjer verhaal van het derde leerjaar lezen we over 'perkament'. We vroegen ons af hoe dat eruitzag. De juf toonde er foto's van op het bord. Blijkbaar werd perkament vroeger gemaakt van dierenhuiden, die omgetoverd werden tot iets dat lijkt op papier. Wist jij dat al? Wij nog niet!

Op vrijdag 17 november mochten we zelf perkament maken van de juf, maar natuurlijk gebruikten wij geen dierenhuiden. We hadden er wel veel andere spulletjes voor nodig: wit papier, thee, koffie, kokend water, een placemat, kommetjes en doekjes. Met het kokend water moesten we uiteraard héél voorzichtig omspringen. Hoe we het perkament precies gemaakt hebben, houden we nog even geheim. Dat kom je pas te weten als je in het derde leerjaar zit. We kunnen al wel verklappen dat je een stappenplan moet volgen: je moet stap voor stap lezen en doen wat er staat. Daardoor hebben we ook nog iets anders geleerd: signaalwoorden! Dat zijn woorden als eerst, dan, daarna, tot slot... Stappenplannen hebben voor ons geen geheimen meer!





4^{de} leerjaar

Kadrie leest! En het vierde leerjaar leest enthousiast mee!

Ja hoor, ook wij wilden er alles aan doen om de tweede ster te behalen.

We hadden verschillende uitdagingen in onze leesbingo:

- Een tekening maken van ons boek.
- Een foto trekken terwijl we aan het lezen zijn.
- Op zoek gaan naar bekroonde boeken.
- In welke boeken komen namen van klasgenoten voor?
- Kennen we 10 Vlaamse schrijvers?

We kregen ook de opdracht om een BOEKEN-BLIND-DATE te organiseren.

Alle stoelen stonden in een grote kring met daarop een ingepakt boek.

Aan elk boek hing een kaartje met enkele sleutelwoorden. Ook konden we enkele startzinnen lezen.

Spannend! Waarover gaat het boek? Weet ik al iets over de hoofdpersonages? Welk genre is het? Is het een verhaal dat ik ken?.....

We schoven telkens door totdat we alle boeken gezien hadden. Klaar?

Dan keken we op onze lijst welk boek we wilden lezen. Zo stelden we onze TOP 3 op.

Sprak het boek ons aan, dan mochten we het uitpakken. Na enkele minuten lezen konden we beslissen of we het boek leuk vonden of niet. Als het tegenviel mochten we het weer inleveren. Er kwam dan geen vervolgdate. Jammer....

Maar bij sommigen ontstond er wel 'echte liefde' voor het boek en zo ontdekten ze iets moois!

Toen ons perkament af was, moest het drogen. We hebben het een tijdje onder dikke boeken gelegd, zodat het mooie platte vellen werden. Daarna gingen we het als briefpapier gebruiken. We mochten zelf kiezen aan wie we het briefje gingen schrijven: mama, papa, opa, oma, Sinterklaas... keuze genoeg! Daar moesten we wel even over nadenken, hoor! Maar, ook dat is goed gelukt en ondertussen zijn de brieven al aangekomen en gelezen.

We vonden het een super leuke activiteit waarbij we met veel plezier hebben samengewerkt om mooi perkament te maken!



STEM-DAG IN HET SUSKE & WISKE MUSEUM**Voormiddag:**

We gingen vandaag met onze fiets naar het Suske en Wiske museum. Toen we aankwamen aten we eerst ons koekje op in de speeltuin. Na onze koek gingen we naar binnen en begonnen we met Ozobots te werken. We mochten de Ozobots programmeren.

Na even oefenen, kregen we de opdracht om een route uit te stippelen waarbij we zoveel mogelijk kegels omver zouden rijden. Dat vond iedereen heel leuk.

Na een korte pauze buiten in de tuin, kregen we een nieuwe opdracht. We mochten een voertuig tekenen voor professor Barabas. Het voertuig moest door een hevige storm kunnen rijden, onder water kunnen duiken, door een bos met enge monsters rijden en het voertuig moest kunnen drijven, boren, vliegen, ...

Daarna aten we onze boterhammen op en kregen we een drankje: cola, ice tea, vruchtensap, ...

Namiddag:

Na de middag kregen we uitleg over de striptoer in het museum. Eerst keken we naar een leuk filmpje met Willy Vandersteen. Daarna gingen we met een gekleurde telefoon door de 9 verschillende kamers. In elke kamer kregen we een andere opdracht. Zo mochten we bv. een foto maken met de teletijdmachine van professor Barabas. We mochten hierbij zelf kiezen in welke tijd: de Middeleeuwen, het Wilde Westen... We ontwierpen ook een eigen stripfiguur. In de andere kamers speelden we 'Wie is het?' en maakten we een puzzel van Suske-Wiske. We mochten ook in een bed gaan liggen en boven ons zag je dan telkens een vraag die we probeerden op te lossen met gegevens uit de kamer. We presenteerden het nieuws en we zochten naar de juiste tekstballonnen bij de juiste prentjes.

Op het einde keken we een filmpje over de vele strips die Willy Vandersteen ooit maakte. Nadien kregen we onze eigen strip en een sleutelhanger mee naar huis. Het was een leuke dag!

Geschreven door: Ben (5A), Ferre (5A), Stig (5B) en Jack (5B).



Wist je dat we in het zesde leerjaar al heel veel op uitstap zijn geweest? Lees maar mee! Onze eerste en natuurlijk allerleukste uitstap was die naar Oostende! Van 18 tot 22 september gingen we op zeeklassen. We verbleven in Duin en Zee en we deden heel fijne en coole opdrachten. We gingen garnaalkruien, maakten aquadrones, speelden met de wind en krijt, gingen springen in Hangtime en nog zoveel meer. Het was echt supertof!

Net voor we naar zee vertrokken hadden we ook al een sportieve uitstap. We fietsten naar Sint-Job om daar padel te spelen. Wist je dat we daar heel erg goed in zijn?

Onze volgende uitstap was niet zo ver, maar wel erg fijn. We gingen naar het woon- en zorgcentrum St. Vincentius in Kalmthout. We deden daar opdrachten met de ouderen waarbij we moesten kleuren op een lange rol. We hebben ook veel gebabbeld met hen. Het was een hele gezellige namiddag.

Wat later maakten we een historische uitstap. We fietsten deze keer naar Nieuwmoer om Operation Pheasant te herbeleven. We bezochten de kampen en kregen meer uitleg over wat er gebeurde tijdens WO II. Wist je dat we dat heel erg interessant vonden?





Onze laatste uitstap was terug wat dichterbij. We wandelden naar Gitok om daar het E-lab te bezoeken. We kregen uitleg over 3D-printers en probeerden vele moeilijke vraagstukken en rekensommen op te lossen. We maakten ook een stroomkring en programmeerden robotjes. Maar wat iedereen het leukste vond, waren de VR-brillen. We moesten een 'echte' brand blussen. Het was een heel leuke en leerrijke voormiddag!

Tussen al deze uitstappen door hebben we ook al veel geleerd in de klas. Maar ook al veel gelezen, want ons nieuwe jaarthema is lezen! De eerste opdracht was om een boekenteller te maken. We hadden met de herfstvakantie al 696 boeken gelezen met de hele school! Wauw, we zijn zo benieuwd hoeveel het er in juni gaan zijn... De laatste weken zijn we allemaal opdrachten van de leesbingo aan het doen. Lezen wordt zo echt fijn!

Odette, Lorena, Phil, Kamiel, Mirthe, Giorgia, Rune V, Lotte, Lorelien



Oudercomité

We zijn een toffe groep ouders die samen met de directie en leerkrachten werken aan de bloei van onze school. Dit doen we door

- ▶ De algemene belangen van onze ouders en kinderen te vertegenwoordigen tijdens de vergaderingen van het oudercomité, waar ook telkens een afvaardiging van de school aanwezig is. Maar ook daarbuiten hebben we regelmatig contact met de directie. Voor individuele zaken kan u best contact opnemen met de leerkracht, secretariaat of de directie.
- ▶ De ouders en onze kinderen samen te brengen op een aantal activiteiten zoals het schoolfeest, kleuterpicknick, de quiz, de winterdrink, grootouderfeest, wafels bakken met carnaval, (financiële) ondersteuning van activiteiten van de leerlingenraad etc.
- ▶ Financiële ondersteuning van de school. Met de opbrengst van onze grootste activiteiten, zoals het schoolfeest, de vlaaienslag en de quiz ondersteunen we de school:
 - De maximumfactuur zorgt ervoor dat de school niet meer mag factureren dan door de overheid is vastgelegd. Met onze jaarlijkse bijdrage kan de school enkele activiteiten extra organiseren voor onze leerlingen, zonder de maximumfactuur te overschrijden.
 - Ondersteuning bij grotere aankopen, zoals begin dit jaar de tuimelpalen die op de eerste schooldag plechtig werden ingehuldigd.

Uiteraard kan dit niet zonder de tomeloze inzet van talloze vrijwilligers. Ons team bestaat momenteel uit Anneleen en Juan (co-voorzitters), Bie (penningmeester), Valérie (secretaris), Lotte, Joris, Mieke, Jens, Diede, Ine, Jeroen, Jirka, Jolien, Jurgen, Kelly, Krista, Mariëlle, Marij en Stephanie.

Wil jij graag ook deel uitmaken van deze leuke groep? Dat kan door langs te komen op de volgende vergadering (gepubliceerd in Kadrie weekoverzicht), iemand van ons aan te spreken of een mailtje te sturen naar ockadrie@gmail.com. Het engagement kan beperkt blijven tot helpende handen op 1 evenement, maar evengoed verwelkomen we je in onze groep. Onze kalender voor het komende jaar ziet er als volgt uit:

25/01/2024 20:00	Vergadering oudercomité (leraarskamer)
07/02/2024	Carnaval (wafelenbak)
15/03/2024	Quiz oudercomité (Zonnedauw)
25/05/2024	Schoolfeest
28/05/2024 20:00	Vergadering oudercomité (leraarskamer)
14/06/2024	Kleuterreceptie
22/06/2024	Fuif L6
26/06/2024	Receptie L6

Tot snel, het oudercomité

